

FAGEREDS SOCKENBLAD

Ärgång 2 Nummer 4

Inledning

Nu nalkas snart julen med allt vad det innebär. Men innan dess skall vi fira Lucia, förbereda julmaten, julstäda och inte minst köpa julklapparna. Många tycker kanske att tiden innan jul är en tid av jäkt och stress, men i dag kan vi i alla fall glädjas åt att vi har mycket mer hjälpmedel som kan minimera det tunga arbete som julförberedelserna innebar förr, med slakt, stortvätt i bäckar, åar eller sjöar, städning och bakning mm.

Men även om du nu tycker att tiden är jäktig och stressig före jul hoppas jag att det finns en liten tid över då du kan unna dig lite avkoppling och njuta av adventstiden, och kanske läsa detta nummer av Fagereds sockenblad samtidigt som ett tänt ljus lyser upp decembermörkret och låter dig väl smakas av en god fika med lussekatt och pepparkakor.

Carina R

Fageredsskolan jubilerar



13/11 2004 firade Fagereds skolan 50 år genom att ha öppet hus. Många var vi som besökte skolan denna soliga novemberdag. Firandet inleddes i gymnastiksalen med lotteriförsäljning och sång från alla dagens elever som sjöng några sånger som varit populära under skolans tid.



Av Torsten Bengtsson fick vi åhörare sedan en inblick i hur det var med skolgången och lärare här i Fagered före det att nuvarande skola byggdes. En av skolans Engelska grupper sjöng sedan några sånger på engelska och klass 4 berättade och visade ett bildspel över det arbete och de aktiviteter som pågår under dagarna på skolan. Stunden i gymnastiksalen avslutades sedan med ytterligare några sånger som varit populära under skolans tid. Firandet fortsatte sedan i skolan där man kunde fika med kaffe och tårta, se bildspel på kort som tagits under skolans existens samt köpa ljus av olika slag. Halva summan av inträdesintäkten gick till världens barn.



Arvid Magnusson

SÅGET VID PRÄSTGÅRDEN

I samband med intervjun av Arvid Magnusson kom det fram att det på platsen där Arvid bor i dag tidigare legat ett sågverk. Här följer historien om detta såg skriven av Torsten Bengtsson. Såget vid prästgården var ett vattensåg med vattenhjul, uppbyggt av kyrkoherde Anders Petter Eriksson. Han blev kyrkoherde här sannolikt 1874, och har troligen byggt sågen strax efter sin ankomst. Läget var i ån mitt för Arvid Magnussons (f.d. Mejeriet). Märken efter vattenlinjen uppströms kan ännu skönjas på den betesvall som tillhör Nyborg. Tyvärr blev denna damm, slutet för kyrkoherde Eriksson. En kväll 1896 gick han frivilligt att i denna möta döden. Någon gång mellan 1901 och 1905 sedan kyrkoherde Vettergren kommit hit övertogs sågen av J. A. Johansson som förutom att han drev affären, flyttade anläggningen till fallet söder om Älvhagen och byggde även upp kvarn. Vars ruiner kan skönjas i dag.



Sågverket, som tillhörde prästgården, låg där det gamla mejeriet nu ligger

Denna gång har byalaget gjort ett reportage om Folke Johansson.

Han föddes i Lönegärde 1917. Några år senare delades stället så att det blev två gårdar. Folke berättar att familjen flyttade till Folkes farmor på Rönnskullen medan man byggde på det hus i Lönegärde som familjen sedan skulle bo i.

När de övriga i familjen flyttade tillbaka till Lönegärde ville inte Folke följa med, utan han fortsatte att bo hos sin farmor och farbror, men var ofta tillsammans med familjen som förutom Folke bestod av hans mor och far och tre bröder Gösta, Sten och Åke.

1924 började Folke i skolan.

Han tyckte om att lära sig nya saker, men det var inte alltid så lätt.

Att köra ut ved från skogen lärde

sig Folke tidigt, det kunde han redan som 8 åring.

Han och hans bror hade då fått tillåtelse av fadern att ta hästen och köra ut ved.

Detta var det svårt för skolläran att tro på, innan han pratat med Folkes far.

Han trodde inte att så småväxta pojkar skulle ha klarat det.

1933 dog Folkes farmor men han flyttade inte hem, utan bodde nu tillsammans med sin farbror Johan.

Tillsammans med sin far och farbror Johan startade de upp lådtillverkning. De började i

Lönegärde, flyttade sedan till Rönnskullen.

Storstugan i boningshuset på Rönnskullen fick bli det rum där lådorna spikades ihop "Nöden har ingen lag" som ordspråket säger.

När kriget 1939 bröt ut i Europa blev många inkallade.

hjälpste sedan till hos bröderna Johansson Egnared med deras nerblåsta skog.

1966 gifte sig Folke med Olga och flyttade till henne på Backen. Cirka 10 år senare sålde Olga fastigheten Backen till sonen Inge.

Vi flyttade då till församlingshemmet. Där vi som vaktmästare bodde på övervåningen.

1987 köpte vi gamla småskolan och flyttade in där. I November 1994 blev Olga sjuk och i januari 1998 avled Olga.

Det blev 30 lyckliga år som jag fick ihop med Olga, säger Folke.

I September 2001 sålde jag gamla småskolan och flyttade in i hyreslägenhet på Prästlyckevägen där



FOLKE JOHANSSON

Vi fick hjälpa varanda. Själv blev jag inkallad så göra lådor hans inte med. Efter kriget arbetade jag och min bror ihop med Adolf Johansson i Fagered (bil Adolf), som hade haft sågrörelse i Boa ihop med sin bror Albert Johansson i Boa.

Vi satte igång en liten rörelse några år, tills vi byggde ett eget såg år 1954 i Lönegärde plus en liten lådfabrik. Där var jag med till 1965 då jag började hos Skogsägarföreningen. Där höll jag på tills stormen 1969, då fick jag arbeta med allt som blåst ner på Rönnskullen samt

jag nu bor. Folke har alltid varit och är engagerad i bygden genom bl. a. teater, kyrkan och funtallidsgruppen.

Vi representanter från byalaget tackar för en trevlig kväll.

FAGEREDSREVYN

Premiär 14/1 kl 19,30

Nu är det dags igen för en ny upplaga av Fageredsrevyn, den sjunde i ordningen. Den 14:e januari 2005 har vi premiär för "Det gör *inte* ont", en revy med mycket sång, musik och skratt (i alla fall på övningarna...). I år kommer vi att ta upp bland annat rymningarna från svenska fångelser, sommarvädret, samt statsminister Göran Perssons nya liv som bonde. Dessutom kommer vi att besöka Sjönevads marknad och träffa såväl Svennis som Kristi Brud, och många, många fler. Vi har lite förändringar på scenen detta år: Kjell, Madeleine, Caroline och jag kan tyvärr inte vara med i revyn i år, men istället har vi några nya ansikten: Urban Åkesson, Fagered, Camilla Karlsson, Åtran, samt Veronica Söderman, Fagered. (Veronica är ju inte helt ny i revyn, för två år sedan var hon med som scentekniker, men nu har hon klivit fram på scenen i stället.) Bakom scen är det mesta sig likt, förutom att Tobias Johansson tar ledigt i år, och istället kommer Fredrik Torstensson tillbaka.

Efter att vi har haft en del problem med sjukdomar och skador m.m. så håller vi nu på och övar för fullt inför premiären. Det är, som alltid, lite hektiskt så här års, men vi hoppas och tror att vi ska bli klara i tid även denna gång (peppar, peppar...). Vi vill också passa på och tacka alla som ställer upp och hjälper oss på olika sätt, och hälsa er hjärtligt välkomna till Fagereds Bygdegård i vinter!

Katarina Johansson

Föreställningar

14/1	Fre	19.30	<i>PREMIÄR!</i>	4/2	Fre	19.30
15/1	Lör	16.00,19.30		5/2	Lör	16.00,19.30
21/1	Fre	19.30		6/2	Sön	16.00
22/1	Lör	16.00,19.30		11/2	Fre	19.30
28/1	Fre	19.30		12/2	Lör	16.00,19.30
29/1	Lör	16.00,19.30				

Biljettbokning, tel 0346-38011, 0346-38175

Byalaget vill här tacka alla som ställt upp med ideella arbetstimmar, sponsrat oss eller varit medlemmar under året. Utan er inget aktivt Byalag. Ett stort tack och en riktig God Jul och ett Gott Nytt År önskar byalaget er alla.
Carina Rikardson Ordförande.