

FAGEREDS SOCKENBLAD

INLEDNING

Jag, Carina Rikardson, hälsar er på byalagets vägnar välkomna till det nya Sockenbladet, för du har nu åter Fagereds sockenblad i din hand, lite mindre än tidigare men i färg. Detta för att vi bytt tryckningsställe. Vi i Byalaget hoppas att ni kommer att tycka om det nya och lite mindre sockenbladet och att ni får en trivsamt avkoppling då ni läser detta blad. Denna gång är tidningen lite tjockare än vi tänkt oss från början, men det har varit mycket som har hänt och kommer att hända i vår vackra socken så välkommen att läsa om det som har hänt och det som kommer att hända och en del annat också. En skön sommar önskar jag er alla läsare

Carina Rikardson, ordförande Fagereds Byalag



Hemvändardag i Fagered 2005-08-13

Efter snart två års planerande närmar vi oss dagen för genomförandet av hemvändardagen.

Det har varit många möten med sena kvällar och många diskussioner om stort som smått men med högt i tak.

Årets hemvändardag är givetvis unik och vi har försökt att hitta nya saker att visa varvat med hembygd och traditioner från tidigare år.

Vi hoppas att där skall finnas något för alla att se och göra under dagen och vi kommer att ha servering av kaffe med Krogsredsringar och ärtsoppa.

Musik och annan underhållning av lokala förmågor är en viktig del av en hemvändardag men också utställare av förnyelsebar energi sol/luft pumpar ved & pellets pannor.

Traditionellt finns lotterier, poängpromenad, bollrace i ån och lokala utställare med hantverk på plats och nytt för i år är en timmes poesi och dikter kl 16.00 med både amatörer och lite mera professionella deltagare som Ingela Strandberg mfl. Även hemvärnet kommer att medverka vid invigningen och marschen till kyrkan.

Dagen avslutas med pubafton i bygdegården och vi hoppas att många kommer och besöker denna bygdens dag.

Den så kallade föreningsalliansen som planerar och genomför hemvändardagen behöver ert stöd och medverkan den 13/8, har du tid och lust att jobba för bygdens framtid så hör av dig till oss.

Vi hälsar er alla välkomna den 13/8 2005-07-08

Leif Sondell





Tänkte skriva lite om projektet jag arbetar för och lite om vad som pågår i Falkenbergs inland.



Jag (Inger Karlsson) anställdes av Falkenbergs kommun, som landsbygdsutvecklare år 2003. Projekt "Ett hållbart inland" är en av mina arbetsuppgifter, i det ingår bl.a. utveckling av företagandet. Jag ingår också som medlem i nätverket Livskryddorna, som i Ullared har ett Lokalt ResursCentrum för kvinnor. (De hjälper och stöder kvinnor som tänker utveckla eller starta eget företagande, ordnar utbildningar mm.)

"Hållbar utveckling" vad är det? Jag tycker beskrivningen, som gjorts av en person vid namn Bruntland är bra:

En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredställa sina behov.

Vårt område ingår som ett av 14 st ingår i ett nationellt projekt kallat "Hållbara bygder". "Hållbara bygder" är ett treårigt projekt som koordineras av Folkrorelserådet. Fjorton bygder ingår som pilotfall och syftar till att visa hur en uthållig utveckling kan åstadkommas på landsbygden baserad främst på bygdens naturgivna och förnybara resurser.

Bygderna är väldigt olika. Några av de som ingår är t.ex. Holaveden, Ny Socken, Tived, Sollerön och Kalv. De är också väldigt olika stora till ytan och innevånar antal. Kalv som ligger nära oss, har runt 400 inv. i sitt område, medan vi har 5000 personer i vårt. Min kollega i Kalv arbetar heltid, medan jag arbetar halvtid. Så skillnaderna är stora, men det är också väldigt intressant att se saker och ting ur olika perspektiv.

Jag har i mitt arbete mycket kontakter med ett flertal organisationer i länet t.ex. Hushållnings-sällskapet, LRF, Ekomuseum Nedre Åtradalen, samhällsföreningar, hembygdsföreningar m.fl. Också med Region Halland, Länsstyrelsen och Falkenbergs kommun utbyts mycket kontakter. Falkenbergs inland finns numera med i deras tankar. Jag tycker att det är en av mina uppgifter att se till, att det är så. Det sägs ju: "Syns man inte så finns man inte". Ett flertal reportage har gjorts i dagstidningar om olika arrangemang och snart kommer en längre artikel i tidningen Miljömagasinet.

Under år 2004 fanns ett program på länsstyrelsen i Halland, kallat "Entreprenörskap och lokal utveckling". Där satt jag med i en referensgrupp, som diskuterade alla goda idéer som inkom (ca 236 st), om utveckling av föreningar och företagande. Det utdelades 100 st 10 000:- checkar i Halland, i "vårt" område ca 25 st, till företagare och föreningar.

En av mina uppgifter har varit att vara till hjälp och stöd för ett antal företag, vid projekt av LBU (Landsbygdsutveckling) medel. Det behövs mycket kontakter och information kring sådana ansökningar och jag har kunnat vara en slags "mellanhand" mellan ansökaren och myndigheterna.

Det har arrangerats flera utbildningar i vårt område under denna tid. "Nya pengar till föreningsprojekt" var en som inspirerade ca 50 personer, i Krogsreds bygdegård. En utbildning i projektledarskap har genomförts. "Prissättning" var det ett antal företagare som lärde sig under en heldag.

Flera diskussionskvällar har ordnats på olika håll i området. Temat har varit "Ett hållbart inland? Hur går vi vidare?"

Vid mötena har kommunråd, näringslivschef, länsstyrelsen, föreningen för lanthandels främjande, landsbygdsutvecklaren och länsarkitekten deltagit.

En företagsträff har anordnats, där företagarna fick tillfälle att diskutera olika frågor tillsammans med kommunråd och näringslivschef. Utbildning gav det också tillfälle att informera sig om, samt lånemöjligheter. Denna träff var mycket uppskattad och det önskades fler sådana träffar, ev. kan ett företagsnätverk bildas.

Ett företagsregister håller på att sammanställas där alla som är aktiva företagare skall finnas med. Här finns verkligen massor av företagare inom de flesta branscher i inlandet, så den listan kommer att bli mycket intressant. I områdets drivs också ett projekt av Livskryddorna, kallat "Inlandets Turistnätverk". Det projektet har genomfört en studiecirkel kallad "Landsbygdsföretagaren" och då bildades ett nätverk av deltagarna. En "marknadsföringspärm" håller på att tillverkas för att marknadsföra turistföretagare och en vision för Ullared har tagits fram.

En lokal matmassa kallad *...en himla soppas...* ordnades för att inspirera till att fler startar tillverkning av lokal mat. Den blev lite "rumphuggen" tyvärr eftersom Gudrun just härjat runt. Flera av de som tänkt delta hade ingen ström och kunde därför inte tillverka sina produkter. Vi har i alla fall beslutat att försöka igen i början av nästa år – förhoppningsvis utan fler Gudruns.

Möten har ordnats kring utveckling av aktiviteter/företagande kring cykelleden som färdigställs under år 2005, i området. Det finns nu stora planer kring detta, inför invigning mm...

En fisketurism utbildning har startats i området. Det är ca 12-15 personer som går denna utbildning och tänker satsa på sådan verksamhet.

Minimejeriet i Källsjö arbetas det på. De som skall starta detta har gått utbildning och varit på studiebesök.

Ett nytt företag kommer att startas i inlandet, som kommer att ge fler arbetstillfällen.

Fem personer har varit på en studieresa i Ny Socken, som ligger i Värmland. De som var med fick göra ett flertal studiebesök och utbyta tankar och idéer. En inspirationsresa i allra högsta grad.

Utvecklingen går mot mera samarbete mellan Fagereds Byalag, Okome-Köinge-Svarträ Bygderåd, Livskryddorna, Ullared, Källsjö (alla dessa ingår i projektgruppen) och Älvsered. Vi utvecklar tankar på fler gemensamma samarbetsområden, i stället för att "var och en gör sitt".

En hemsida finns, där läggs arrangemang, nyhetsbrev och annat in för att på detta sätt sprida budskapen i ett större område. **Glöm inte ditte på den!** www.ullaredsbygdenparfor.se en nyhet är att allas nyhetsblad från området kommer att läggas där.

Vad händer framledes?

Planerna för hösten börjar ta form. Studieresor kommer att göras till Holaveden och Bråbygden. Två mycket intressanta områden, där vi kan hämta idéer och inspiration. Är det någon som är intresserad att åka med så hör av er!

Förmodligen kommer två seminarier att genomföras. Det ena skall handla om "Riskpengar för småföretagare" och det andra om "Att leva och utvecklas i skuggan av ett flaggskepp?"

En träff kring lokal mat kommer att anordnas. Vi skall fortsätta vårt påbörjade arbete med lokal ekonomisk analys. Det skall så småningom bli en lokal utvecklingsplan är det tänkt. Två träffar för företagare. Någon träff för lokala utvecklingsgrupper. Vi måste fortsätta med planerna för cykelleden. Ev. någon diskussionsafton. Nya projekt skrivs bl.a. om kulturarvet och om att få mer inflyttning. Äldreboende är något som många vill att vi skall arbeta med.

Nog finns det att göra! Ett fantastiskt roligt, spännande och intressant arbete!

Är det något ni undrar över eller vill ha hjälp med ring Inger Karlsson 0346 – 88 53 03 eller maila inger.karlsson@falkenberg.se

Arrangemang på Funtaliden

Den tionde juli ordnade Funtalidsgruppen ett mycket trevligt musikarrangemang. Med Arvid Nilsson som sjöng och spelade nyckelharpa och Gun Svenson som sjöng och spelade gitarr. Vi var ca 35 st som denna fina söndag fick njuta av denna ljuva sång och musik stund. Som tur var höll sig åskan och regnet på avstånd så vi kunde avsluta arrangemanget med medhavd fikakorg.

Carina R



MOPEDRALLY 2005

I strålände sol och alla deltagare och publik på gott humör

kördes årets mopedrally genom vår natursköna bygd.



De olika stationerna varierade i svårighetsgrad till de tävlandes fasal

Viss munterhet bland de övriga tävlande uppkom innan det var deras tur att visa sina färdigheter.



Den av de övriga deltagarnas röstrning om den finaste moppen kom startande 103 Tomas Larssons Zündapp KS100 årsmodell 1965 på klar första plats.



Vinnare av rallytippet blev startande 66 Stefan Karlsson på en Monark årsmodell 1968.

STORT GRATIS TILL ER BÅDARI

Vi visar här ett axplock av startande och hoppas att trenden håller i sig och nästa år blir ett lika trevligt rally som denna gång

**BYALAGET TACKAR
ALLA DELTAGARE
OCH FUNKTIONÄ-
RER FÖR EN FIN
DAG!**





Fagereds bibliotek

Fagereds bibliotek har semesterstängt vecka 29-31. Vi öppnar igen måndag den 8 augusti. Under hösten kommer vi som vanligt att ha öppet måndagar och torsdagar, klockan 18-20. Vi kommer dessutom att hålla öppet kl. 16-18 på hemvändardagen, lördag 13 augusti.

Hjärtligt välkomna! Anna, Camilla och Katarina

DANASJÖLOPPET

Söndagen den sjuttonde Juli anordnades för första gången

Danasjöloppet på cykel för barn mellan 7 och 12 år. Det fanns två sträckor att välja mellan 6,5km och 13km.

Trots det regniga vädret kom det 6 tappra cyklister till start som alla kämpade sig runt sin anmälda sträcka. Som belöning för väl genomfört lopp fick deltagarna var sin medalj och korven smakade extragott efter ansträngningen





Som de flesta känner till har vi i några av de tidigare Sockenbladen gjort ett reportage om en person i vår bygd. Detta har varit väldigt roligt och intressant. Så nu har turen kommit till att göra ett reportage om Torsten Bengtson på Nyborg.

Torstens far hette Lars och kom från Tvååker. Han var utbildad stenarbetare och vägbyggare. När vägen till Vinterhytte skulle byggas kom några rallare där ibland Lars för att bygga vägen. De fick till en början bo hos Knallens sedan bytte de boplaten till Bokhult, det var de ställe vars Torstens mamma är född och uppvuxen på. Hennes namn var Hulda.

Lars och Hulda bodde ett tag i Bokhult innan de flyttade ner till Nyborg 1 november 1921. Som stenhuggare fick Lars olika arbeten t.ex. fick han göra om foten till dopfunten i Köinge, samt vara med och göra den valvade bron i Lia som går över Högvasån för att ta sig till Høghult. Torsten är äldst i en syskonskara på två. Han berättar att den första människa han träffade som han har ett minne av är Severina på Lund eller som de kallade henne Mor på "Lonn". (Har försökt skriva det så som det sägs på dialekt) Ett annat tidigt barndomsminne var när pappa tog med mig på cykel till Lia för att köpa skor till mig. Jag var 5 år då. När vi sedan skulle hem fick jag åka med Yngve i hans lastbil för han skulle ändå till Fageredsaffären. Han var den förste som hade lastbil här i Fagered så ni må tro att det var en upplevelse för en liten pojke att få åka med i den. I skola gick jag varje dag och jag minns att jag gick till skolan i träskor som Algot på Stenåsen gjort. (Gunnar på Stenåsens far Gunnar som vi tidigare gjort reportage om) På denna tiden var träskor en sko bara gjord i trä. En lärare som jag hade var Clara Andersson. Hon var en människa som man måste beundra. Hon hade 7 barn och drev samtidigt skola. Under min skolgång fick vi lära oss föreningsteknik och kommunallagar vilket inte helt var frammande för mig då det hemma ofta ordnades föreningsmöten. Denna kunskap har jag haft stor nytta och glädje av.

Efter skolgången arbetade jag som dräng i bl.a. Lysebäck och under vintrarna blev det en hel del huggning i skogen. Jag gjorde också rekryten och var en period hos Albert på Hallåsen och hjälpte honom att mura. På vägförvaltningen i Ullared arbetade jag ett antal år fram till min pension.

Midsommarafton 1944 gifte jag mig med Greta och 1945 köpte vi mark av min far och byggde vårt eget hus. Vi fick fyra barn och 1954 byggde vi till.

Ett stort intresse som vi ser att Torsten har är att engagera sig i olika frågor vilket har lett till en hel del uppdrag inom olika föreningar och en hel del studiecirklar.

Att bygden ligger Torsten varmt om hjärtat kan man inte ta fel på då det har blivit en hel del arbete för bygdens räkning. Torsten har bl.a. varit med och arbetat med Fagereds krönikan i 48 år. Han berättar: Tanken på en Fageredskrönika kom till när jag var på väg till en kurs i Markaryd på Markarydsfolk-högskola och på tåget dit träffade jag Nils Österberg från Tunabergs socken i Södermanland. När jag sedan kom hem bildade vi en grupp för att skriva den första krönikan. Den kom ut år 1957. I Funtalidsgruppen har han en given plats då han av Alfred på Kråkudden fick höra om det som hänt på Funtaliden och sedan fört det vidare. Han säger att det var väldigt roligt och intressant att sitta och prata med Alfred och Adel på Kråkudden. Torsten berättar också att Alfred på Kråkudden var med när man fraktade bort dopfuntsämnena till Lund. Men tack vare Funtalidsgruppen har vissa av dessa ämnen åter hamnat på sin plats på Funtaliden.

Ett annat stort arbete som Torsten har arbetat med under sin fritid är en inventering över de torp, sågverk och kvarnar som har funnits i vår socken. Är du intresserad av att få veta mer om detta arbete eller något annat om socknens historia och utveckling så är tanken att Torsten skall medverka på Hemvårdardagen den 13/8 2005 för att försöka svara på dessa frågor. Med dessa ord vill vi tacka Torsten och Greta för en trevlig och gemytlig stund hemma oss dem samt för detta reportage.

Ett stort tack från Carina och Birgitta.



**Nationaldags firande I
Fagered 2005-07-08**



Nationaldagen firades denna gång vid Funtaliden med 53 deltagare.

Anledningen till att vi i år valde denna plats var att trafiken vid kyrkan stundtals gör det omöjligt att höra vad som sägs eller sjungs.

Programmet var som vanligt ett enkelt uppbygg med inledning av Sthen Eriksson och musik av Duo vågspel som var ett mycket uppskattat inslag.



Kh Halmerius stod för en kort betraktelse och med sommar psalmer som vi sjöng även detta var uppskattat av deltagarna.

Bortsett från att Funtaliden ligger idylliskt och att trafi-



ken inte gör sig påmind tycker jag att platsen har verkliga rötter för dagens Fageredsbor.

Jag är övertygad om att det finns ättlingar från den tiden då det höggs dopfuntar i Fagered idag så vilken annan plats kan vara mera lämpad för nationaldagsfirandel 2005 var första gången då nationaldagen var en allmän helgdag vilket jag hoppas på kan



göra att fler har möjlighet att delta i framtiden.

I år var det första gången som Hemvärnet inte stod som värd och arrangör av firandet, utan nu är det byalaget som fått ta över ledartröjan även här. Men givetvis är vi alla inom föreningslivet i Fagered delaktiga i firandet och jag hoppas att vi i fortsättningen skall gemensamt fira nationaldagen i Fagered.



Leif Sondell

FAGEREDS TRAKTORRALLY

SÖND. 4 SEPT. 2005



Vi inbjuder till Fagereds första traktor-rally.

Rallyt är öppet för traktorer t.o.m 1969 års modell.

Vi kör en ca: 12 km lång bana med olika prov och frågor.
Det serveras kaffe på banan och enklare förtäring efter målgång.
Samling på startplatsen vid Fagervi mellan 08.00 - 09.30

Första start: 11.00

Startavgift: 150.-

UPPLYSNING & ANMÄLAN : senast 26/8

Tel: 0346-310 18, 380 33, 076-8323363. Eije Sjöberg

FAGEREDS BYALAG



Skriv gärna artiklar till byggebladet.

Sista Inlämningsdag 1 november. Lämna din artikel till Byalaget på diskett eller mejla urban-bolln@tele2.se. Även ett skrivet papper går självklart också bra.

